

Vorbereiding 34.1: De ware Wijnstok

SCHRIFTGEDEELTE

Johannes 15:1-8

THEMA

De ware Wijnstok.

EXEGESE

Johannes 15:1-8

Context

De Heere Jezus heeft met elf van Zijn discipelen de zaal van het Pascha verlaten (14:31). Ze lopen door Jeruzalem en zijn onderweg naar de hof van Gethsemane. Onderweg vinden de gesprekken plaats die zijn opgeschreven in Johannes 15 en 16.

Vers 1-3 Jezus opent het gesprek met een nieuw 'Ik ben' woord: Ik ben de ware Wijnstok. Misschien heeft Jezus onderweg wel een wijnstok met ranken aangewezen. In het Oude Testament is de wijnstok een symbool voor Israël (het verbondsvolk) (Ps. 80:9-16; Jes. 5:1-7; Jes. 27:2-6; Jer. 2:21; Hos. 10:1-2). Maar als het gaat om Israël vallen de opbrengsten van de wijnstok vaak tegen. Israël faalt voortdurend in het voortbrengen van goede vruchten. In tegenstelling tot Israël is Jezus de ware Wijnstok. Hij is Degene Die wel voortdurend goede vruchten voortbrengt. God de Vader is de Landman/Wijngaardenier/Wijnboer. Hij heeft Zijn Zoon op aarde geplant.

De discipelen zijn in deze beeldspraak de ranken (15:5). De ranken of takken zijn verbonden aan de Wijnstok. Ze zijn zo nauw aan de stam verbonden dat ze 'in' de Wijnstok zijn. Zoals Jezus in 14:20 sprak: U bent in Mij en Ik in u. De ranken ontvangen hun leven van de Wijnstok. Los van de Wijnstok is er geen leven. De Wijnstok brengt vruchten voort via de takken.

De hemelse Druiventeler snoeit de ranken. Dit doet Hij met het positieve doel dat er meer vruchten zullen groeien. Daarom snoeit Hij ook de vruchtdragende takken. Dit snoeien wordt ook wel krenten genoemd. De kleine druifjes worden weggeknipt, zodat de grotere druiven meer voeding krijgen. De druiven worden uitgedund. Hierdoor kan een mooie, gelijkmatige druiventros ontstaan. Dat kan een pijnlijk proces zijn, maar God de Vader doet het voor ons bestwil.

Aan de andere kant zijn er ook ranken die weggesnoeid worden. De bedoeling hiervan is niet dat gelovigen die 'in Christus zijn' nog uit Christus verwijderd kunnen worden. Daarmee wordt de wijnstokmetafoor overvraagd. De bedoeling is dat er geen ware christenen zijn zonder enige mate van vruchtbaarheid. Elke ware christen draagt vrucht. Daarnaast kunnen

er naamchristenen zijn, mooie ranken, maar zonder vrucht. Zij worden gesnoeid en weggeknipt. Een voorbeeld daarvan is Judas, hij had wel contact met Jezus, maar hij droeg geen vrucht. De overgebleven discipelen zijn rein vanwege het woord dat Jezus tot hen gesproken heeft. Dat is de leven gevende kracht, die uit de Wijnstok naar de ranken vloeit.

Vers 4-5 Een rank heeft geen leven van zichzelf, maar is daarvoor afhankelijk van de Wijnstok. Daarom geeft Jezus Zijn discipelen de opdracht om in Hem te blijven. Als zij niet in Hem blijven zullen ze geen vruchten dragen. De levenssappen komen vanuit de stam en stromen door naar de ranken. Daardoor kunnen er vruchten groeien. Een christen is voortdurend afhankelijk van de Heere Jezus, om vruchten voort te brengen. Zonder Hem kunnen we niets doen. Maar wie in Hem blijft, draagt veel vrucht. Zoals een natuurlijke rank de levenssappen van de wijnstok nodig heeft, zo heeft een christen geestelijk voedsel nodig van de ware Wijnstok om vruchtbaar te zijn. Een bewijs dat 'iemand in Christus is' is dat de woorden van Christus in de gelovige blijven (15:7), zoals Paulus schrijft: 'Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen.' (Kol. 3:16)

Zoals een natuurlijke rank vergroeid is met de wijnstok, zo moet een christen voortdurend in nauwe verbinding met de Wijnstok staan. Wie in Hem blijft krijgt de belofte dat hij of zij veel vrucht zal dragen.

Het in Hem blijven is niet alleen een kwestie van 'voeding ontvangen' en 'in verbinding blijven', maar ook van gehoorzaamheid. Want wie in Hem blijft, die zal ook Zijn geboden bewaren (15:9-11).

Het blijven is iets wederzijds. De gelovige moet in Hem blijven en zich daarvoor inspannen. Tegelijkertijd zal Christus ook in de Zijnen blijven. Dit doet Hij door Zijn Geest te geven (14:16).

Vers 6 'Niet in Jezus blijven' is het tegenovergestelde van 'in Hem blijven'. Dat is: geen behoefte hebben aan geestelijk voedsel, de woorden van Jezus negeren, de verbinding met Christus verbreken, ongehoorzaam zijn en je eigen wegen gaan. Volharden in het gaan van eigen wegen en Gods geboden links laten liggen zijn kenmerken van hen die niet in Christus blijven.

Onvruchtbare ranken worden gesnoeid en ze verdorren. Uiteindelijk worden ze gebundeld en in het vuur geworpen. Ranken die geen vrucht dragen zijn waardeloos, je kunt er niets van maken (vgl. Ezechiël 15). Dat zal gebeuren met iedereen die niet in Jezus blijft. Het vuur is een teken van oordeel. Ongelovigen zullen verzameld worden en in het vuur geworpen.

Volgens Mattheüs 13 is het de taak van de engelen om bij de wederkomst het onkruid (de ongelovigen) te verzamelen, en hen te werpen in de vurige oven, daar zal gejammer zijn en tandengeknars (Matth.13:40-42).

Vers 7-8 Wie daarentegen in Christus blijft, zal blijven bij Zijn Woorden, en zo vrucht dragen. De vruchtbaarheid van hun leven is afhankelijk van gebed. Wie in Christus blijft mag vrijmoedig vragen in het gebed en het zal gebeuren. Een gelovige zal vragen wat overeenstemt met de wil van God en dat ook ontvangen (vgl. 14:12-14).

God de Vader wordt verheerlijkt als Zijn discipelen veel vrucht dragen. Jezus brengt glorie aan Zijn Vader wanneer de ranken die aan Hem verbonden zijn vruchten dragen. God wil niets liever dan dat alle gelovigen veel vrucht dragen. Geen kleine, verschrompelde, zure druiven, maar mooie, volle zoete druiven. Goede vruchten zijn tot eer van God. In het dragen van veel vrucht blijken zij in de praktijk echte discipelen te zijn (vgl. Matth. 7:15-20).

Jezus specificeert niet wat Hij met vruchten bedoelt. In Joh. 4:36-38 is de vrucht een oogst van nieuwe gelovigen in Sichar. In Joh. 12:24 gebruikt Hij het beeld van de graankorrel die veel vrucht draagt. Daar is het een beeld voor het werk van Christus Zelf, waardoor velen behouden worden. Vrucht dragen is dus in ieder geval: anderen inwinnen voor hun Meester. In de direct context valt het gebod van de liefde op. Het liefhebben van elkaar is ook onderdeel van het vrucht dragen voor Hem (Joh. 15:12, vgl. Gal. 5:22). Zonder onderlinge liefde zullen ook anderen niet ingewonnen worden voor Christus.

Deze uitspraak (dat de Vader verheerlijkt wordt wanneer een gelovige veel vrucht draagt) is een pleitgrond voor het gebed in het leven van de heiliging.

Een onvruchtbaar leven berooft God van Zijn eer, maar een vruchtbaar leven is tot eer van God en tot zegen van de naaste.

GELOOFSLEER

| | |
|---------------|--|
| HC, zondag 24 | Vruchten van dankbaarheid |
| DL 5, art. 8 | Door Gods genade volharden gelovigen tot het einde |
| Jesaja 5:1-7 | Het lied van de wijngaard |
| Ezechiël 15 | Het nutteloze hout van de wijnstok |

GEBEDSPUNTEN

- Bid of we meer over de Heere zullen leren als we horen over Zijn Namen.
- Vraag of we allemaal in de Heere Jezus zullen blijven, met Hem verbonden zullen zijn. Vraag om het werk van de Heilige Geest in ons leven.
- Dank God dat we gedoopt zijn en Zijn Naam op onze voorhoofden dragen.

PSALM- EN LIEDLIJST

| | |
|-----------------|--|
| Psalm 80:6-11 | Gij bracht Uw wijnstok uit Egypteland |
| Psalm 1:1, 2, 3 | Die op zijn tijd met vruchten is beladen |
| Psalm 52:6 | Ik zal in eer en godsvrucht bloeien |
| Psalm 92:8 | Gewenste vruchten dragen |
| Tien geboden:9 | Om die te doen uit dankbaarheid |

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien
Neem mijn leven, laat het Heer'
Heer', U bent mijn leven
Welzalig de man die niet wandelt

INTRODUCTIE OP DE VERTELLING

Het is heel goed mogelijk dat de Heere Jezus met Zijn discipelen langs of door een wijngaard liep toen Hij de woorden uit Johannes 15 sprak.

Wie weet hoe een wijngaard eruit ziet?

Bekijk met elkaar dit filmpje van De Verkenners: <https://deverkenners.info/videos/de-wijnstok/>. Dit filmpje sluit af met een verwijzing naar Johannes 15 en is daarmee een goede introductie op de bijbelleesles.